

LEVNEDSBESKRIVELSE FOR KARL MADSEN

Min far Karl Madsen var nr. tre af en børneflokk på 7. Han gik i tysk skole i Roost. Der var ikke mange børn, så alle årgange fik undervisning i samme lokale. På fars årgang var der kun tre elever. Da al undervisning foregik på tysk, blev der i hjemmet i Roost ansat en dansk lærerinde, Frederikke Volf fra Skærbæk ved Hoptrup.

Fars første plads var hos Jens Hørlück i Skodborg 1908-1909. hans kone døde mens far var der. Hans anden kone hed Anna. Hende kom familien senere til at kende godt i Skodborg.

I 1911 blev far indkaldt som soldat ved artilleriet i Hamborg. Far var der fra 1911 til 1913. Han skulle der passe to heste. Den ene var meget vild, og en dag sparkede den ham i ansigtet og knuste hans ene kindben. Man troede, at han var død, og sendte fra lazarettet bud efter hans forældre. Heldigvis var det ikke så alvorligt.

Efter endt værnepligt kom far på Ryslinge Højskole vinteren 1913-14.

Fra 1. april 1914 var far ansat hos Thor Bøgeskov på Gadebygård på Bornholm. Her var han, da 1. verdenskrig brød ud 1. august 1914.

Han blev genindkaldt til den tyske værnemagt samtidig med sin broder Hans. Broderen Jeppe blev også indkaldt, men han blev syg og derfor hjemsendt efter 14 dage. Hans var kun ved fronten i fire uger, så blev han taget til fange og sendt til en fangelejr for sønderjyder i Aurillac i Sydfrankrig. Han blev først løsladt og hjemsendt ved krigens afslutning i 1918.

Efter indkaldelsen rejste far hjem fra Bornholm til Sønderjylland og meldte sig som soldat.

Under krigen var far oppasser ved intendanturen, og sammen med kusken Max kørte han i en hestevogn omkring på gårdene og opkøbte proviant til feltkøkkenet, der hørte til deres afdeling.

Far har under hele krigen skrevet mange breve hjem til familien i Roost om sine små oplevelser og sine ønsker om, at de sendte ham ting, som han manglede. Han kunne jo intet købe. Selv det at finde en stump blyant til brevskrivning kunne være et problem. Vi skylder faster Grethe og faster Musse tak, fordi de gemte disse breve. Jeg har kigget i dem, men der er mange; nogle af dem er ret utydelige, men jeg håber at få alle læst. Jeg blev lidt ked af det, da man fortalte mig, at de intet var værd på grund af censureringen. De fortæller i hvert fald, at far ønskede at hjælpe dem derhjemme med at holde ud til krigens afslutning.

I september 1918 var far hjemme på orlov. Da orloven var ved at udløbe besluttede han at forsøge at komme over grænsen til Danmark. Han kunne umuligt finde sine kammerater, hvis han tog tilbage til fronten. Det var meningsløst at prøve, for alt var i opbrud.

Den 6. september 1918 startede flugten med familie og venners hjælp. Flugtruten gik gennem vadehavet ved Ribe. Den endte på gården Hegnsvig på Sjælland hos Ingeborg Skrumsager. Far tog på Høng Landbrugsskole 1918-1919. Her traf han Chr. Stahl, der tog ham med hjem til Løve. Her traf han Chr's søster Rigmor. De blev forlovede, og i april 1919 rejste de til Sønderjylland og købte en gård på Langager ved Skodborg.

To af fars kammerater fra Høng Landbrugsskole blev ansat som karle. Det var Chr.Kollerup og den "bette" Theodor.

Far og mor (Rigmor Stahl) blev gift den 18. marts 1920 i Gjerslev kirke på Sjælland.

De fik en gang på Langager besøg af Thor Bøgeskov og hans kone fra Bornholm. Sammen med Chr.Kollerup tog de i bil^{en} Christiansfeld. Her overværede de kong Christian den X's ridt på den hvide hest over den gamle grænse.

Mor og far fik i deres tid på Langager de fire døtre Else, Asta, Kirsten og Inger.

De havde gården på Langager til 1926. De solgte den om efteråret til Jens Holm til overtagelse den 1. marts 1927.

Far havde i efteråret 1926 købt part i en forretning, som handlede med landbrugsmaskiner. Den kom til at hedde Meldgård og Madsens Maskinhandel, og den lå i Svanesgade i Horsens.

Far købte bil og var i Horsens hele ugen. Han var kun hjemme i Sønderjylland om søndagen.

På grund af landbrugskrisen først i trediveerne måtte fars part, af forretningen imidlertid afhændes til Meldgård. Far stod temmelig svagt ved denne handel, da han ved den oprindelige handel havde benyttet Meldgårds advokat.

Derefter søgte Far så at handle på kommissionsbasis med artikler til landmændene. Han cyklede omkring og handlede bl.a. med "snallerbasser", der var nogle kraftige spiraler til rensning af kloaker. Han solgte også midler mod sygdomme hos husdyr. Nogle af disse lugtede forfærdeligt, men de var forhåbentlig effektive.

Hans helbred var i perioder ret dårligt. Han var en overgang patient på Hald Kuranstalt ved Viborg.

Herefter besluttede han at starte som ejendomshandler, og han var beskæftiget med dette så længe helbredet tillod. Han annoncerede aldrig, da han hyldede mund til øre-metoden.

Efter ca. 3 måneders indlæggelse på Horsens Kommunehospital døde Far den 15. juli 1975.

Far blev bisat fra kapellet på Vestre Kirkegård i Horsens, og hans urne blev nedsat i fællesgraven der.

Asta.