

**Fra:** Niels Paulsen Bonde npb@stofanet.dk  
**Emne:** oplysninger om Valdemar Eriksen Sappi  
**Dato:** 15. oktober 2016 kl. 12.51  
**Til:**

BN

Under mit stednavneregistreringsarbejde i Vodder Sogn og Arrild Sogn i Hvidding Herred har jeg registreret nogle stednavne, der knytter sig til Valdemar Sappi.

Et bedre kendskab til denne historiske persons virke og bedrifter kunne derfor være mig til hjælp i tydningen af visse af disse sognes stednavne.

Oplysninger om Valdemar Eriksen Sappi, i nedertyske dokumenter "Woldmer Zappyn" i latinske dokumenter "Waldemarus Erici Sappi" :

- han blev født (mellem 1307-1325?) som uægte(?) søn af hertug Erik Valdemarsen
- han blev gift med Lisbet Agesdatter Thott
- han havde sin befæstede gård liggende på det nuværende voldsted Søndervold på østsiden af Lobæk (umiddelbart sydlig for den nordligere Fiskbæks sammenflydning med denne) i Arrild Sogn ind til 1351, hvor denne borg blev ødelagt af den danske konge Valdemar Atterdag
- han fik 1351 af hertug Valdemar sognene Vodder, Spandet og Arrild i Hvidding Herred i pant
- han anlagde ca. 1351 i engene på vestsiden af Fiskbækken i Arrild Sogn den befæstede stormandsgård (borg) Arnsholm
- han tilstod m. fl. 1354 sig ingen ret at have til det gods i Arts Herred, som Hr. Niels Eisen Lange oplod Kong Valdemar
- han fik 1355 tilskødet gods i Arnum og Gasse i Hvidding Herred
- han fik 1355 låsebrev på gods i Hellested, Vindinge og Vidfuglebjerg
- han fik 1355 af pave Innocens 6. eftergivet alle, der hjalp med genopbygningen af St. Marie Magdalene kirke i Ribe stift efter brand, tre år og tre kvadragener af den dem pålagte kirkebod
- han fik 1357 gods i Roost(ed) Mark i pant af Svend Jensens børn
- han var 1359 Kong Valdemars staller (statholder) i det vestslesvigske Frisland
- han var 1360 væbner,
- han var 1360 forlover ved forliget i Ribe mellem Kong Valdemar og de holstenske grever
- han beseglede 1360 Kalundborg-recessen
- han blev 1360/1361 slået til ridder
- han var 1361 med kong Valdemar på Gullands-toget
- han fik 1361 af bispen i Roskilde kollats på altergods i Vordingborg
- han var 1361(1363)-1367 hovedsmand på Riberhus
- han blev ved forliget i Kolding 1365 beskikket til med drosten Hr. Claus Limbek at skulle mødes i Odense med to holstenske adelsmænd for at skille til minde eller rette stridighederne mellem kong Valdemar og de holstenske grever
- han blev sandsynligvis dræbt 1368 under et holstensk angreb, hvor hans befæstede stormandsgård (borg) Arnsholm (nuværende Nørrevold) blev nedbrændt og herefter opgivet
- 1368 lå hans arvinger i strid om hans gods
- han var forlængst død, da hans sønnesøn ridderen Jon Jonsen Lille Skram i 1399 oplod kapitlet i Ribe det gods i Sem Sogn i Hviding Herred, som han arvede efter sin bedstefader, ligesom samme Hr. Jon Lille 1400 oplod Henneke Limbek det brev på Vodder, Spandet og Arrild, som hans bedstefader fik af hertug Valdemar.